

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



© Revak Kitabevi, 2014
Tüm hakları Revak Kitabevi'ne âittir.

Revak Kitabevi: 22
Halvetîlik Serisi: 3

Seyyid Seyfullah Külliyyâtı I
Manzum Eserler

Nizâmođlu Seyyid Seyfullah Efendi

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

ISBN: 978-605-64527-1-0
Sertifika No: 23108
1. Baskı: Mart, 2014

Kapak Tasarımı: Togay Kazım Ataç

Baskı & Cilt: Step Ajans Matbaacılık Ltd. Şti.
Göztepe Mah. Bosna Cd. No:11
Mahmutbey-Bağcılar, İstanbul
Tel: 0212 446 88 46 E-mail: stepajans@stepajans.com
Matbaa Sertifika No: 12266

Besmele: "Bismillâhirrahmânirrahîm"
Seri Levhası: *Kelime-i Tevhîd*'in Halvetî tâcı formunda istifi.

<http://www.revakitabevi.com>
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi
Tepsi Fırın Sokak. Şifa Apt. 12/3
Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 342 47 97 Fax: 0216 342 95 92
E-mail: info@revakitabevi.com

SEYYİD SEYFULLAH KÜLLİYÂTI I

Manzum Eserler

Yayına Hazırlayan

Arzu Meral

Revak Kitabevi

İstanbul, 2014

İçindekiler

Takdim.....i

I. Dîvân

1. Yâ Rabb muhabbetinden gönlümü etme hâlî.....3
2. Envâr-ı dîde-i dil Muhammed ü Alî'dir.....5
3. Bi-hamdillâh ki İslâm'ım delîlim Mustafâ geldi.....6
4. Eyledim terk-i dil ü cân ben Hudâ'nın aşkına.....7
5. Cihân mülkünü var eden Hudâ'dır.....8
6. Sanma ey zâhid bizi billâhi nâdânîleriz.....10
7. Ey gülîstân ü gülşen-i Evlâd'ın bülbülü.....12
8. Temennâmız budur Hakk'dan nice yüz bin safâ ile.....14
9. Gönül tahtına sultân Mustafâ'dır.....16
10. Muhammed'den şefâ'atdir recâmız.....17
11. Server-i âlem Habîb-i Hakk Muhammed Mustafâ.....18
12. Muhammed enbiyâ ser-defteridir.....19
13. Muhammed'dir kamu derdler devâsı.....20
14. Haydar ü Şâh-ı Velâyet Murtazâ'sın Yâ Ali.....21
15. Yanmışam ben teşneye eyle atâ.....22
16. Ben muhibb-i Ehlibeyt'im sevdiğimdir Mustafâ.....23
17. Ol zemân kim âleme kıldı nazar Perverdigâr.....24
18. Çerâğ-ı mescid ü mihrâb ü minber.....27
19. Gaflet-i dünyâdan oldu dîde-i giryân meded.....28
20. Benim bu dîn ü îmânım Muhammed Mustafâ'dandır.....28
21. Murtazâ'nın çâkeriyüz muktedâmız Mustafâ.....29
22. Lâ ilâhe illâllâh Allâh ekber.....31
23. Merhabâ ey nesl-i pâk-i nûr-i Yezdân merhabâ.....31
24. Muhammed her dü âlem evvelidir.....32
25. İlâhî sen müyesser kıl bize yüz bin atâ ile.....33
26. Cihâna rahmet-i Rahmân şefâ'at ıssı Ahmed'dir.....35
27. Rasûl'ün Âl'ini sevmek Rasûlullâh'ı sevmekdir.....36
28. Muhammed Mustafâ'nın nesliyim ben.....37
29. Rasûl'ün Âl'i kendü üşmesidir.....38
30. Âl-i Rasûl'e kim ki eder olsa bey'ati.....39
31. Bilmem ne sanur âlemi bu sûfi-i zerrak.....40

32. Ey tarîk-i Hakk'ı dâim eyleyenler cüst u cû.....	42
33. Kendün idrâk edegör nûr-i musaffâsın sen.....	44
34. Ey münkir-i Hakk gel vereyim sana tesellî.....	46
35. N'oldun ey bî-çâre dervîş zâr ü sergerdânsın.....	49
36. Yüzünde bîst ü heşt harfû'l-ehemm.....	52
37. Ey nokta-i hakîkat sensin sevâd-ı a'zam.....	52
38. Ömrünü yok yere satdın bilmedin pâzârını.....	53
39. Çün sakındın cânını var etme cânân arzûsun.....	54
40. Kim ki yüzün gördü bildi kitâb-ı enveri.....	54
41. Hakk'ın âyâtlarıdır cümle âlem.....	55
42. <i>Vahdehû lâ şerîke lehu</i> sensin ey mâh perî.....	56
43. Dışlerin <i>ve't-fîni ve'z-zeytûn</i> zebânındır senin.....	57
44. Yüzünü gördüm okudum <i>el-hamdü lillâh</i> âyetin.....	58
45. Estağfirullâh el-azîm mürâînin işlerine.....	58
46. Dostlar bilin şimden geru nâm ü nişân olmaz bana.....	59
47. Hey yol erkân kardaşları.....	60
48. Be-hey bî-çâre miskîn bu cihâna.....	61
49. Bu dehr-i pîre-zenden geçmeyen Mevlâsını bilmez.....	62
50. Gül isteyu bir bülbülüm bu bâğa ötmeğe geldim.....	63
51. Yeter gam-ı dildâre gönüldür çü nişâne.....	63
52. Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim Yâ Hû.....	64
53. Ne vecd ile ne hâlet isterem ben.....	64
54. Çünkü bildin sana kalmaz bu beden.....	65
55. Gönül mir'âtını eyle mücellâ.....	65
56. Dışın gündür için kandır nene mağrûr olursun sen.....	66
57. Ömür kervânı geçdi sen yatarsun.....	67
58. Cümle dünyâ sizin olsun.....	67
59. Nazar etdim sana bana.....	68
60. Geç bu dünyâ cîfesinden.....	69
61. Hâb-ı gafletden uyanmaz gözlerim.....	70
62. Âh benim bulduğunu söyler dilim.....	71
63. Her neyi işitse anlar kulağım.....	71
64. Âlemlerin sultânı inâyet eyle bize.....	72
65. Sen seni sen mi sanırsun dâimâ bendir sözün.....	72
66. Yâ Rabb bana derdin ver aslâ dermân gerekmez.....	73
67. Ey âşık-ı sâdıklar tevhdîde gel tevhdîde.....	74
68. Biz muhabbet ehliyüz yokdur aslâ gam bize.....	74
69. Yürü var tasfiye-i kalb edegör ey gâfil.....	75

70. Dil söyleyüp göz görmeye bir zemân gele erişe.....	75
71. Ne kovalar sıvalarsın bre hey kuru kovan.....	76
72. Yüzüm kara elüm boş dostu sever geçerik.....	77
73. Zulm ile doldu dünyâ yokdur huzûra imkân.....	77
74. Ey vâ'iz ü ve'y nasîh âşıklara dahletme.....	81
75. Biz bu dünyâda bir kuşuz her yana uçup gezeriz.....	82
76. Ne çalışırsun aceb bu sonu yok dünyâyâ.....	82
77. Bre yalancı fenâ dünyâ aldatdın burutdun beni.....	83
78. Erişdi âhire ömrüm dükendi.....	83
79. Acâib katreyim bende bulunur bahr-i bî-pâyân.....	84
80. İster isen Hudâ'yı terk eyle mâ-sivâyı.....	85
81. Hû diyen âşıklara ermez zevâl.....	85
82. Senden iste sendedir genc-i nihân.....	86
83. Sözüm sirâyet etse bu nefis-i nâ-murâda.....	86
84. Dünyâda hevâ ile geçen ömre yazıklar.....	87
85. Eyvâh geldin geçdin ömrüm senin kadrini bilmedim.....	88
86. Tâ ezelden eşk oduna yanar bir pervâneyim.....	88
87. Uğradım bir derde kim derddir yine dermân ana.....	89
88. N'olaydım gelmeyeydim bu cihâna.....	89
89. Hâcem senin müştâkınum bildir bana Mevlâm seni.....	90
90. Kanı bir aşk ehli kardaş kanı bir derd ehli yâr.....	91
91. Aşkınla yak kül et beni.....	91
92. Dil nazargâh-ı Hudâ'dır yıkma gönlün kimsenin.....	92
93. Bu âlem bir hayâl ancak.....	93
94. Aşkını yâr et bana yâ Rabb dahi yâr istemem.....	93
95. Gökden inse her kaçan derd ü gam ü gussa belâ.....	94
96. Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin.....	94
97. Bu cürm ü bu günâh ile aceb benim hâlim n'ola.....	95
98. Âşıkın dâim işi efgân olur.....	96
99. Cümle Hakk'dır söyleyen her bir sözü.....	97
100. Bir derdliyim derdim vardır.....	97
101. Doğan sensin dolanan sen, ne doğar ne dolanursun.....	98
102. Seni mest etdi dirîgâ bu mey-i dâr-ı fenâ.....	99
103. Gece gündüz döne döne istediğim Hakk'dır benim.....	99
104. Zâhid bize ta'n eyleme devrâniyüz devrâniyüz.....	100
105. Halk-ı âlem anın için azdılar.....	100
106. Bugün Sultân Şâh Celâl'in.....	101
107. Muhabbet bezminin câm-ı cemin her câna vermezler.....	102

108. Es-selâm ey sâlik-i râh-ı şerî'at es-selâm.....	103
109. Sensin ol kudret eli tahmîr eden hâkim ezel.....	103
110. Zât-ı Bârî'den haberdâr olduğum mudur suçum.....	104
111. Ciğeri biryân bülbül eder zâr.....	104
112. Bize pend etme vâ'iz derd-i dilden bî-habersin sen.....	105
113. Aşk âteşine yan ey gönül yâre erince.....	106
114. Bi-hamdillâh zihî minnet bizim ma'bûdumuz vardır.....	106
115. Mecnûn-i Hudâ olanı zencîre çekerler.....	107
116. Ben bilmedim ki ben kimim hayretdeyim hayretdeyim.....	107
117. Ten libâsın terk edüp cânânı ister cânımız.....	108
118. Dem-be-dem kan ağla ey çeşmim turâb olsan gerek.....	109
119. Aşk âteşine yanmağı pervânededen öğren.....	109
120. İlâhî zât-ı pâkin hürmeti-çün.....	110
121. Dediler bir gün ashâblar Rasûl'e.....	111
122. Ben ezelden Dost yüzünü.....	113
123. Vâ'izâ zemmetme ehl-i aşkı hâlin bilmedin.....	115
124. Aşk-ı Hakk'a mübtelâ bencileyin şeydâ mı var.....	116
125. Çün ezel bahrinde etdi cânı ol sultân gark.....	116
126. Ey zühre-cebîn tevhîdin âyîne-i cândır.....	117
127. Bu gönlüm şehrine girdim zihî minnet ki fetholdu.....	118
128. Cihân başdan başa cümle harâb-ender-harâb ancak.....	119
129. Bu vücûddandır vücûd-i ins ü cân.....	119
130. Keşf ile kerâmet kişiye zikr-i Hudâ'dır.....	120
131. Şimdi bildim dostlar cânımda cânım var imiş.....	120
132. Cihân bir dâr-ı mihnetdir huzûr olmaz bu dünyâda.....	121
133. <i>Te'âl bi-yâ</i> gel beru aç gözün olma sen gâfilûn.....	122
134. Alır şîr-i ecel bir gün boğazı.....	123
135. Unut her bildiğin bilmek dilersen.....	124
136. Cümle cihân men olmuşam bilen bilür ki men neyem.....	124
137. Bilmedim ki ben beni kim ben kimem.....	126
138. Dostlarım ben mübtelâ-yı derd-i aşk oldum yine.....	129
139. Sebeb-i sohbeti yârin kahve.....	130
140. Bir aceb oğlan yaratmış ol ilâh.....	131
141. Öldükde kabr teninden kaldıra başını cân.....	131
142. Derd iste gönül her dem derd ile olur dermân.....	135
143. Yâ Rabb n'ideyim sensiz ârâm-ı dil ü cân yok.....	136
144. Verirsen cânını cânân senindir.....	137
145. Aşk-ı Leylâ eyledi Mecnûn ü sergerdân beni.....	137

146. Uyan bu hâb-ı gafletden be-yeh pîr.....	138
147. Aceb nâzik beden bir hoşca kuşsun.....	139
148. Ey kamu âlemlere Perverdigâr.....	140
149. Germe göğsün kerem olup sîne çâk olsun gerek.....	144
150. Dildâr ile seyreyler iken bâğ-ı cihânı.....	145
151. Dost aşkına ko'n yanayım.....	145
152. Beni bu nefsim aceb eyledi âvâre meded.....	146
153. Bana bendendürür çünkim bu yâre.....	147
154. Gönül çün derd-i cânândan berîdir.....	147
155. Çün çıkar tenden azîz cancağızun.....	148
156. Riyâdır rûz u şeb çün kârım ey Dost.....	148
157. Bugün envâr-ı zikr eyleme tâbâna benzersin.....	149
158. Cemâl-i Hakk müyesser ola deyu bir nazar peydâ.....	150
159. Gel gel ey sofu gönül mülkünde Beytullâh'ı gör.....	151
160. Sanma ey zâhid bizi zâid yere dîvâneyüz.....	151
161. Acâib derde düşdüm ana dermân bulmadım hergiz.....	152
162. Esîr-i nefs-i emmâre zelîl olmak mukarrerdir.....	152
163. Uzlet etdi şimdi gâyetde halâyıktan gönül.....	153
164. Bu bir deryâ-yı vahdetdir kenârın görmedim hergiz.....	153
165. Bizim bilmezsin ey sofu ulu dergâhımız vardır.....	154
166. Ben kulun şâm u seher maksûdum sultânımdan.....	154
167. Bu âlem halkı ol denlü muhabbet etdi dünyâya.....	155
168. Yana yana dervîşler gel Hû diyelim Allâh Hû.....	156
169. Her cürmüme Yâ Rabbenâ estağfirullâh el-azîm.....	156
170. Sanma zâhid ki âleme beyhûde geldi pîrler.....	157
171. Hoş yeriz hap hap.....	158
172. Kerem eyle <i>Seyyid Seyfî</i> gel Allâh'a dön Allâh'a.....	159
173. Buna dâim tevhîd eden âşıklar.....	160
174. Hâk-i pâ-yi ehl-i aşk oldum bugün ben bî-riyâ.....	161
175. Bu halk Âl-i Rasûl'e bu gazabla Mervânîler oldu.....	161
176. Dirîgâ yok yere ömrü geçirdim.....	162
177. Meded pîr olduğumca azdı nefsim.....	162
178. Cümle eşyâya nazar kıl gör ne sırullâhdır.....	163
179. Firâk-ı yâre sabreyle visâl-i yâri istersen.....	164
180. Derd-i aşk oldum meded ey derde dermânım yetiş.....	164
181. Derd-i yâre sabreden dostun erer vefâsına.....	165
182. Vefâsı cefâymuş cihânı bildim.....	166
183. Gözünden ehl-i inkârın nihân-ender-nihânsın sen.....	166

184. Beni nefsim esîr etdi meded kıl Yâ Rasûlallâh.....	167
185. Ben derdliyim derdim vardır yüz bin dermâna vermezem.....	168
186. Âh elinden benliğin feryâd elinden benliğin.....	168
187. Saçın <i>ve'l-leyl</i> yüzün <i>ve'd-duhâ'</i> dır.....	169
188. Aceb mi eylesem ben hergün âhı.....	170
189. Her kime kim eyledim ben nîk ü bed.....	171
190. İsm-i Hû'nun feyzin idrâk eylemez her hâr ü has.....	171
191. Cân mürgi eder pervâz bu süflîden eflâke.....	172
192. Dilersen eyleye Allâh tecellâ.....	173
193. Aşkınla çâk olsa bu ten ben yine <i>illallâh</i> diyem.....	173
194. Sultânım <i>illallâh</i> Sübhânım <i>illallâh</i>	174
195. <i>Elif</i> Allâh <i>bâ</i> bekâ <i>tâ</i> Te'âlâ <i>sâ</i> sübût.....	175
196. Hâce benim suâlimi.....	176
197. İlm ü amel gönülde âlime meş'aledir.....	177
198. On sekiz bin âlemin Hallâk'ı sultânım benim.....	179
199. Bekâdır bâkîdir zâtın senin ey bî-zevâl Allâh.....	180
200. Gelecek ansız emân vermez ölüm.....	181
201. Benliğin terk etmeyen hodbîn olur.....	182
202. Hakk'a yakîn eyler beni.....	182
203. Mü'minim diyen kişi bilmek gerek dîn ü îmân.....	183
204. Dil levhini aşkınla Yâ Rabb mücellâ kıl.....	184
205. İlâhî bin bir adın hürmeti-çün.....	184
206. Sulhü soran kande bilen anda olan eğretidir.....	185
207. İzzin celâlin hakkı-çün bir çâre kıl Mevlâm bana.....	186
208. Erdi feyz-i Hakk tecellî eyledi nûr-i Hudâ.....	187
209. Çün bildin sana yurd olmaz imiş dâr-ı fenâ.....	188
210. Yüzümün kâresine bakma Yâ Rabb.....	188
211. Habîbin Mustafâ hakkı bize îmânı yoldaş et.....	189
212. Günahkârım günâhım bî-nihâyet.....	190
213. Bu nefsi-rû-siyâhım yolundan azmak ister.....	190
214. Mevlâm gözüm yaşı akar sel olur.....	191
215. Terk eyler baş ile cânı Allâh'ı seven âşıklar.....	192
216. Zât-ı Hudâ'ya mazhar olan âdemdir.....	192
217. Yandıklarım şâm u seher senden midir benden midir.....	193
218. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır.....	193
219. Gel ey sofu gel ey sen de yola rehber bulagör.....	194
220. Çü geçdin <i>lâ'</i> dan <i>illâ'</i> ya halâs oldun e-yâ server.....	194
221. Nân içün medheyleme nâdânı nâdânlık budur.....	195

222. Cümle âlemden müberrâ bendedir.....	195
223. Kim sana esîr oldu sultân arayup neyler.....	196
224. Bedenden cân-ı şîrîni çıkınca.....	196
225. Benim Âl-i Rasûl'üm ol kişidir.....	197
226. Acebdir halk-ı âlemden gönül âr eylemez hergiz.....	198
227. Bir gün ola dürüle defterimiz.....	198
228. Râzıyuz dehrin cefâsına vefâdan geçmiştüz.....	199
229. Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz.....	199
230. Dostlar yanup yakılayım yâr ele girmez.....	200
231. Gerçi kim okumada yazmada kâmil değılüz.....	200
232. Gider oldum ey beden şimden geru elvedâ.....	201
233. Mest-i lâ-ya'kıl edelden beni cânâ mey-i aşk.....	201
234. Sana senden gözün nûru bakıncak.....	202
235. Hasretiyle terk edüp gitdi bizi.....	202
236. Ne kim Hakk'dan gelür hiç dönmemiz yok.....	203
237. Mürşide hakk diyen kişi mürşidi hakk bilmen gerek.....	204
238. Beni bu nefsim eyledi hayrân.....	204
239. Göçerim ben göçerim ben her nesneden geçerim ben.....	205
240. Vücûdun varlığından geçmedin sen.....	206
241. Ne âlemden aceb bu yere geldin.....	206
242. Âşık isen gel geç bu fenâdan.....	207
243. Nice bir ölmeyesin zevk ü safâlar süresin.....	207
244. Derd içre gönül kaldın olmadı sana dermân.....	208
245. Mevlâm ver aşkını bana hayrânın olayım senin.....	209
246. Beni bu nefsi-zâlim etdi magbûn.....	209
247. Sen er ol olsun yerin saff-ı ni'âl.....	210
248. İşit sözümü ey gâfil çün dersin kim benim kâmil.....	211
249. Kim ki derdin buldu artık n'eylesün dermânı ol.....	211
250. Hey ârifler hey âşıklar gel Muhammed'i bulalım.....	212
251. Hakk'ın âyâtlarıdır cümle âlem.....	212
252. Ey azîzim devletinde cânımız Hû'dur bizim.....	213
253. Ansız bir gün ecel erüp devrânımız bozar bizim.....	214
254. Sûre-i Rahmân'ı bildim sûre-i Rahmân menem.....	214
255. Cânımda gizli imiş cânâncığımu buldum.....	215
256. Eyledim azm-i bekâ şimden geru yâhû size.....	215
257. Azmış gitmiş nefesine tevhîdi telkîn eyle.....	216
258. Gönül gezme zâid yere gel halvete gir halvete.....	217
259. Yâ Rabb aşkın ver bana Hû diyeyim döne döne.....	218

260. Eyledik nefse uyup kendümüzü rû-yi siyâh.....	218
261. Bu derde ki yeni düşdüm derddir yine dermânı.....	219
262. Devâsız derdime dermân İlâhî.....	220
263. Sanur musun sana bâkî kalur dervîş beden mülkü.....	220
264. Sen seni terk edegör tâ kim bulasın sen anı.....	221
265. Yâ Rabb nûrun hakkı için ayırma aşkından beni.....	221
266. Zâhid ne bilür n'idüğünü hâlet-i aşkı.....	222
267. Olursa zâhidin cennât için zühd ile takvâsı.....	223
268. Gökde ister seni hep yerdeki hâlât ehli.....	223
269. Dil aceb Mecnûnî-veş âvârelikden geçmedi.....	224
270. Gaflet ile geçen ömrün ardı sıra ağla yürü.....	224
Rubâ'î(Dörtlükler).....	225
Müfred (Beyitler).....	226

II. Şeref-i Siyâdet (Seyyidlik Şerefi)

1. Ger eger Fahr-i Cihân evlâdın.....	229
2. Mürâiler riyâ ile gelürler.....	229
3. Her dem kanâ'at üzredir Âl-i Muhammed'in.....	229
4. Buğz-i Âl-i Mustafâ etmez Muhammed ümmeti.....	230
5. Dirîgâ vâdî-i gamda kalan âvâreler sizensiz.....	230
6. İlâhî Ehlibeyt-i Mustafâ'ya kim ki buğz eyler.....	231
7. <i>Ze mağrib tâ be-meşrik ger imâm est</i>	231
8. Fahr-i Âlem ya'nî ceddin Mustafâ.....	232
9. Kurretü'l-ayn-i Rasûl olanları.....	233
10. Tâlib-i râh-ı hakikat buğz-ı Evlâd eylemez.....	233
11. Yâ Rasûlallâh bize gör n'etdi âsî ümmetin.....	234
12. İşit edem sana bir hoş hikâyet.....	235
13. Acebdir şimdi hâli kâinâtın.....	236
14. Mustafâ vü Murtazâ ecdâdımız.....	237
15. Bizi bilirsüz nesl-i Mustafâ'yız.....	238
16. Kulak ur sana edem bir hikâyet.....	239
17. Yâ Ehlibeyt-i Rasûlullâh sizi sevmeği.....	240
18. Ümmet-i Ahmed olup ey ehl-i dîn.....	240
19. Devlet-i dünyâyâ mağrûr olmaya zîrâ yazık.....	241
20. Devlet ol kişiye ki dünyâda bende-i hânedân-ı Ahmed ola.....	241
21. Eger seyyidlere ey mâh-ı tal'ât.....	241
22. Muhabbet eyle Evlâd'a muhabbet.....	242

23. Sabîler sanman evlâd-ı Rasûl'ü.....	242
24. Yapış Âl-i Rasûl'ün dâmenine.....	243
25. <i>Fâze kelbün bi-hubbi Ashâbi'l-Kehf</i>	243
26. Zemâne şeyhleri şimdi acebdir.....	244
27. Kim ki sevmez Mustafâ evlâdını.....	246
28. Yâ Rabb beni dûr eyleme Evlâd-ı Ali'den	247

III. Silsile-i Neseb (Nesep Silsilesi).....249

IV. Silsile-i Tarîkat (Tarikat Silsilesi).....253

V. Seyr-i Kemâl (Kemâl Seyri).....257

VI. Mi'râcü'l-Mü'minîn (Müminlerin Mîracı)

1. İdüp hamd ü senâ Allâh'a dâim.....	265
2. Misâl-i bir gecedir şimdi âlem.....	280
3. İnâyet bana ey Sultân-ı âlem.....	280
4. Dilerim rûz ü şeb îmânla dîn.....	282
5. Su gibi akar sâfî diliz yok karârımız.....	288
6. Aceb halk eylemiş bu nefsi Hâlık.....	289
7. Maksûdu bu ben abdin Yâ Rabbî budur senden.....	289
8. Yüzüm kara günâhım çok nice edeyim n'eyleyim.....	293
9. Nice olur âhir hâlimiz kardaş sultânım kardaş.....	294
10. Nefsini kim bildi bugün bildi nedir bâr-ı Hudâ.....	295
11. Kaçan bu uyhudan bîdâr olursun.....	296

VII. Etvâr-ı seb'a (Yedi Tavır)

1. Bi-hakk-ı lâ ilâhe illallâh.....	299
2. Gel ey da'vâ-yı irşâd eyleyenler.....	304
3. Mürîdim mürşide diyen kişiler.....	307
4. Sizin üstünüze olsun vasiyyet.....	311
5. İster isen cihânda bir hoşluğla gecmek.....	312
6. Tecellî eyledi zâtına Mevlâ.....	313
7. İnâyet ede sana andan Allâh.....	316
8. Erişdi bir aceb kâr eyledi <i>Hû</i>	318
9. Bi-hamdillâh ki bu cân erdi <i>Hakk'a</i>	321

10. Bi-hamdillâh hayât-ı <i>Hayy'a</i> erdik.....	323
11. Acâib lûtf u ihsân etdi <i>Kayyûm</i>	326

VIII. Esrârü'l-Ârifîn (Âriflerin Sırları)

1. Ehl-i aşkın dinle hâlin evvelâ.....	329
2. Bana bak sûfî bana gör ne mir'ât olmuşam.....	332
3. Cân ü ten birbirinden dûr değil.....	332
4. Bî-haberler derd-i dilden gelmesün bu meclise.....	335
5. Kona göçsün durmasun leyl ü nehâr.....	336
6. Bil muhakkıkla mukallidin nişân.....	339
7. Sen mekân-ı pertev-i nûr-i Hudâ'sın ey gönül.....	342
8. Cümle taşlar taş demekden dûr değil.....	343
9. Evliyâlar bildi Allâhu Ekber'i.....	346
10. Âşıkân ki câm-ı Hakk nûş etdiler.....	347
11. Âyîne-i ilâhî didâr-ı evliyâdır.....	350

IX. Câmi'u'l-Ma'ârif (Mârifetleri Toplayan)

1. Yâ Rabb bana elfâzımı âsân eyle.....	351
2. Mülküne yokdur şerîk ey <i>kul hüvallahü Ehad</i>	351
3. Her kim ister otura Allâh ile.....	352
4. Merd-i merdân-ı Hudâ'nın kârı zikrullâh olur.....	352
5. Sâliki Mevlâ'ya vâsil eyleyen tevhîddir.....	353
6. İki âlem temâşâgâhı rû'yâ.....	353
7. Rûz-i ezeli rızkın çün sana mukarrerdir.....	354
8. Dehr-i dûna dil veren âkil değil dîvânedir.....	354
9. Erişdirdi bu cânı câna mürşid.....	355
10. Hâtimededen korkarım takdîr-i ezelden.....	355
11. Meşhed dediğin ey dil hâk-i siyeh anlarsan.....	356
12. Âlem-i kalbi musaffâ eyleyen gözyaşdır.....	356
13. Dilde envâr-ı Hudâ'dır salavât.....	356

X. Ma'denü'l-Ma'ârif (Mârifetler Madeni)

1. Sipâs-ı bî-nihâyet ol Kerîm'e.....	359
2. Kamudan eyledi insânı tahsîs.....	359
3. Bilür zâtını ancak geru zâtı.....	360

4. Kamudan evvel oldu nûr-i Ahmed.....	360
5. Cemâlin âfitâbından iki âlem münevverdir.....	360
6. Dahi evlâdına tuhfe tahiyât.....	361
7. Çâr yârin sevgisi cân ü dilin bürhânıdır.....	361
8. Biraz fazlın beyân etdik Hudâ'nın.....	362
9. Menba'-ı kân-ı kerem ma'den-i mürüvvetdir ol.....	363
10. Sözüüm gûş eyle ey âvâre dervîş.....	363
11. Beni vasleyle bensiz sana Yâ Rabb.....	364
12. Eger var ise aklın etdin idrâk.....	365
13. Erişdirdi bu cânı cânâ mürşid.....	365
14. Gel imdi dinle bu bülbül nevâsın.....	366
15. Rivâyet eyleyüp der İbn-i Mes'ûd.....	367
16. Aceb kangî ameldir kim dedi Hakk.....	368
17. Eger vuslat şebinde cân hicâb olursa cânâne.....	370
18. Muhâlîf iki ma'nâ birbirine.....	370
19. Hesâb eyler Hudâ çün fi'l-i nefsi.....	372
20. Beni reddeyleme Yâ Rabb cemâlin şevk-i tâbından.....	374
21. Nedir Hakk <i>cennetî</i> dediği cennet.....	374
22. İlâhî koma benlik bende Yâ Rabb.....	375
23. Nice nefsdür ki âdem ölse ölmez.....	376
24. Olur çün âkıbet ten hâke yeksân.....	378
25. Kitâbında buyurmuş Hakk Te'âlâ.....	378
26. Ta'akkul ede mi Yâ Rabb seni bu akl-ı insânî.....	380
27. Muhammed tayyib ü tâhir kamudan.....	380
28. Cemî'-i derdlere dermân Muhammed.....	381
29. Salât oldu çü men'-i fahş ü münker.....	382
30. İlâhî nefsi emmârem yakarsan âteş-i lâ'dan.....	383
31. Niçün mahşer yerinde halk-ı âlem.....	384
32. Cânân iline zînet içün cân iledirler.....	387
33. Nedendir pes bu tâlibler dem-â-dem.....	388
34. Yâ İlâhî cümle sensin cümle sen.....	389
35. Götürmediğini yerler ve gökler.....	389
36. Benî-âdemde vardır âlem-i dil.....	390
37. Emânet tavgına cânlar ezel çün tutdu gerdânu.....	391
38. Tefekkür etmeden olmağa kâim.....	392
39. Ki zîrâ ol mukaddes zât-ı pâki.....	393
40. Budur ol tayyib ü tâhir kelime.....	393
41. Hidâyet bâbının miftâhı tevâhid.....	394

42. Kaçan bir kişi korkar rabbisinden.....	395
43. Gözüne görünür işbu âfâk.....	395
44. Nazar kıl kudret-i Hakk'a yarattı çünkü insânı.....	396
45. Kaçan kim açılır gönlün kulağı.....	398
46. Semâ'ı gör nicedir ey merd-i âkil.....	400
47. Zâhid bize dahleyleme hem zühd hem takvâ biziz.....	400
48. Hudâ'dan korkmanın budur nişânı.....	401
49. Fenâî ol fenâî ol fenâî.....	402
50. Tarîk-i Hakk'a ger tâlib basarsa.....	402
51. Soğutsa gönlünü nefsin hevâsı.....	403
52. Sadr kim denilir dil âlemdir.....	404
53. Gönül tahtında kim nefsin hevâsı.....	405
54. Bilürsen kendünü oldun gönül mülk-i Süleymânî.....	405
55. İlimde râsih olan anla kimdir.....	406
56. Sübül kim dedi Hakk ey mâh-ı tal'at.....	407
57. Gönül gözü eger görmezse bunda.....	407
58. Hâb-ı gafletden gözün aç kendün idrâk edegör.....	408
59. Verenler âhîret mülkün harâba.....	408
60. Cihân içinde var ba'zı kişiler.....	409
61. Ve lâkin hayradır Hakk'ın rızâsı.....	410
62. Gönül açıklığındandır mukarrer.....	411
63. Bu dünyânın hayâline sakın aldanma ey gönlüm.....	411
64. Kul olan kişi Mevlâsına elbet.....	412
65. Kaçan bir kişi etse nefsin idrâk.....	413
66. Kim ki bilmez kend'özün ma'bûd bilmez n'idüğün.....	414
67. İşitmiş Mustafâ'dan İbn-i Mes'ûd.....	415
68. Bize Hakk şah damardan çok yakındır.....	417
69. Hakikat sırr-ı esrârın cihânda ehl-i hâl anlar.....	417
70. Bizim-çün çünkü var keşf ü kerâmât.....	417
71. Doğup büyüdüğü yerlere elbet.....	420
72. Dost ilinden bu ile geldim mekânım andadır.....	422
73. Rasûl eder ibâdet on bölükdür.....	423
74. Yiyenler Mustafâ ile ta'âmı.....	424
75. İlâhî Âdem ü Havvâ hakkı-çün.....	433

Lügatçe

Takdim

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi hazretleri, Seyyid Nizâmüddîn Ahmed Efendi'nin oğlu olup, on altıncı yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hazret-i Hüseyin efendimizin soyundan gelen Seyyid Nizâmüddîn hazretleri, 1488 (h.894) senesinde Bağdat'ta doğmuş ve Şeyh Kasım Zülfikar Mâzenderânî isimli bir zâttan tarikat almıştır.¹ Yavuz Sultan Selim zamanında Bağdat'tan İstanbul'a hicret eden Seyyid Nizâm hazretleri, Kasımpaşa'da bir tekke bina ederek irşâda başlar. Ancak bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle söz konusu tekke yıkılır. Tekkenin yıkılmasında, Hazret'in Câferî olmasının payı olduğu rivâyet ediliyorsa da bununla ilgili elimizde kesin bir kanıt yoktur. Bu olaydan sonra, Hacı Bayram Dede² adlı zât, Seyyid Nizâm hazretlerine Silivrikapı hâricinde bir tekke inşa etmiş, Hazret de irşâd faaliyetlerine bu tekkede devam etmiştir. Seyyid Nizâm hazretleri, 1550 senesinin (h.957) Muharrem ayında altmış üç yaşında iken, *"Bi-hamdillâh bugün ceddim Hüseyin âlude-hûn oldukları gibi ben dahi hûna gark oldum."*³ buyurmuş ve *"Yâ Allâh"* diyerek bu âlemden göçmüştür. Cenaze namazı, Merkez Efendi (v.1552) tarafından Fatih Câmii'nde kıldırılmış ve ardından Seyyid Nizâm Tekkesi'ne sırlanmıştır. Hazret'in iki oğlu olduğu bilinmektedir. Birisi Seyyid Nizâm Tekkesi'ne kendisinden sonra post-nişîn olan Seyyid Şerefüddîn Efendi, diğeri de Seyyid Seyfullah hazretleridir.

¹ Vassâf, Hazret'in Gülşeniyye'den müstahlef olduğunu yazıyorsa da, oğlu Seyyid Seyfullah hazretleri *Câmi 'u'l-Avârif* adlı risâlesinde, *"Pîrlerine Şeyh Kâsım Zülfikar Mâzenderânî derler. Anların pîrine Şeyh Pîr Mecnûn Bağdâdî derler. Anların pîrine Şeyh Mîr Haydar Tûnî-i Şiroânî derler. Tebrîz şehrinde medfûndur."* buyuruyor. Seyyid Seyfullah, *Câmi 'u'l-Avârif*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Ef., 2335, v.3b; O. H. Vassâf, *Sefîne-i Evliyâ*, Haz. M. Akkuş, A. Yılmaz, c.3, (İstanbul: Kitabevi, 2006): 309.

² Vassâf'ın ifadesine göre, adı geçen Hacı Bayram Dede'nin, ricâl-i Hamzaviyye'den Hacı Kabâyî hazretleri olması kuvvetle muhtemeldir. Vassâf, c.3, 313.

³ *"Bugün ceddim Hazret-i Hüseyin kana bulandığı gibi ben de kana bulandım."* *Câmi 'u'l-Avârif*, v.5b.

Seyyid Seyfullah hazretlerinin hayatı hakkında ne yazık ki elimizde çok fazla bilgi yoktur. Hatta doğum tarihi dahi bilinmemektedir. Çocukluğundan itibaren babasının terbiyesi altında yetişmiş ve daha sonra manevî seyri için, babası tarafından Halvetî-Sinâniyye'nin pîri İbrahim Ümmî Sinan hazretlerine teslim edilmiştir. Seyr ü sülûkunu tamamladığında, şeyhi tarafından kendisine babasının hatırası olmak üzere bir “Nizâmî Tâci” tekbir edilmiştir. Şeyhinden hilâfet alarak irşâda mezun olan Seyyid Seyfullâh hazretleri, Silivrikapı dâhilinde yine Hacı Bayram Dede tarafından yaptırılan tekkeye post-nişîn olmuştur. Emîrler Tekkesi ismiyle bilinen bu tekkede irşâd faaliyetlerine devam eden Seyyid Seyfullah hazretleri, 11 Temmuz 1601 (h. 10 Muharrem 1010) tarihinde Hakk'a yürümüş ve tekkesinin haziresine sırlanmıştır. Cüneyd adında bir oğlu ve İsmihân adında bir kızı olmuştur. Kendisinden sonra Emîrler Tekkesi post-nişînliğine oğlu Seyyid Cüneyd Efendi geçmiştir. Seyyid Seyfullah hazretlerinin en meşhur halifesi ise, Hakîkîzâde Osman Efendi'dir.⁴

Seyyid olması dolayısıyla neseben, tarikate mensubiyeti dolayısıyla da haseben Ehlibeyt evlâdı ve bendesi olan Seyyid Seyfullah hazretleri, nev-i şahsına münhasır bir üslûba ve meşrebe sahiptir. Dili, Yunus Emre hazretlerini, coşkun ifadeleri Seyyid Nesîmî hazretlerini hatırlatmaktadır. Ancak Hazret'in üslûbuna âşina olanlarca şah beyiti görülmeden herhangi bir nutku okunacak olsa, “bu nutuk Seyyid Seyfullah hazretlerine âit olabilir” dedirtecek kadar da karakteristiktir. Zira nutuklarının en bariz özelliği, Ehlibeyt'e bağlılığından neşet eden irfanî zevki ve mürşidlik vasfıdır. Merkezinde Ehlibeyt mevveddetinin bulunduğu nutuklar, ihlâs, irfân ve aşk ile terennüm edilmiştir. Tevellâ ve teberrâ esasına sadık bir hayatla vücûd bulan bu aşk, okuyucuyu adeta karşı durulamaz coşkun bir nehir gibi içine çekerek derin bir ummâna sürüklemektedir.

Nutuklarında vahdet-i vücûd hakikatine de değinen Seyyid Seyfullah hazretleri, devriye tarzındaki manzumları ve benzerleri ile havâsa hitap ederken, nükteli şerhleriyle de, dîni mükellefiyetleri yerine getirir-

⁴ Seyyid Seyfullah hazretleri hakkında bkz.: Seyyid Seyfullah Kasım bin Nizâmüddîn, *Câmi'ul-Avârif*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Ef., 2335; B. M. Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, c. I, (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333): 81-82; Vassâf, *Sefîne-i Evliyâ*, c.3, c.4, 306-313, 257-261; A. Gölpinarlı, “Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu),” *Türk Dili*, 19/207, (Ankara: TDK, 1968): 405-413; N. Tosun, “Seyyid Nizamoğlu,” *Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, c. 37, (Ankara: TDV, 2009): 73-74; “Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hayatı ve Eserleri,” *İLAM Araştırma Dergisi*, II/1, (İstanbul: Ocak-Haziran 1997): 53-164; İ. Erdoğan, “Seyyid Seyfullah Kasım Efendi (ö.1010/1601) ve Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd Adlı Risâlesi,” *Tasavvuf*, 8, (Ankara: 2002): 47-61.

I DÎVÂN

*Keşşâf tefsîrinde, "De ki: Ben, buna karşılık yakınlarıma (Ehlibeytime) meveddetinizden (muhabbetin daha şiddetli hâli) başka bir karşılık istemiyorum. [Şûrâ sûresi, 23]" âyeti hakkında şu rivâyet yazmaktadır: Âyet indiğinde Rasûlullah'a sordular: "Yâ Rasûlallah, üzerimize meveddeti farz olan yakınların kimlerdir?" Rasûlullah şöyle buyurdu: "Ali, Fâtîme ve onların iki oğlu [Hasen ile Hüseyin]."*⁶

Rasûlullah *sallâllâhu aleyhi ve âlihi ve sellem* efendimizin hadîslerindedir:

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen, şehîddir."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölenin günahları bağışlanmıştır."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen, tövbe-kâr gitmiştir."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölenin imânı tamdır."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla öleni, önce ölüm meleği, sonra Münker ve Nekir cennetle müjdeler."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen, gelinin kocasının evine bir alay eşliğinde götürülmesi gibi cennete götürülür."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen kimsenin kabrinde cennete iki kapı açılır."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen kimsenin kabrini, Allah, rahmet meleklerinin ziyaret yeri yapar."

"Âl-i Muhammed'in aşkıyla ölen, sünnet üzere ölür."

⁶ *Ve fi'l-Keşşâf inde tefsîr-i kavlihi te'âlâ "Kul lâ es'elukum aleyhi ecen ille'l-meveddete fi'l-kurbâ." Ruviye ennehâ lemmâ nezelet kîle: "Yâ Rasûlallâh, men karâbetuke hâulâi'llezîne vecebet aleynâ meveddetuhum?" Kîle: "Ali ve Fâtîme ve'bnâhumâ."*

“Âl-i Muhammed'e buğz içinde ölen kimsenin, kıyamet gününde iki gözü arasında Allah'ın rahmetinden ümitsizlik belirir.”

“Âl-i Muhammed'e buğz içinde ölen kimse kâfirdir.”

“Âl-i Muhammed'e buğz içinde ölen kimse, cennet kokusunu alamaz.”⁷

İmdi ma'lûm oldu ki Âl-i Rasûl'e ve bu tâife-i şerîfeye buğz ve ihânet eyleyen mel'ûnlar mutlakâ kâfirdir. Ne'ûzu billâh.

“Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.”⁸

⁷ Ve kâle Rasûlullâh sallâllâhu te'âlâ aleyhi ve sellem: “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte şehîden.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte mağfûran lehu.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte tâiben.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte mü'minen müstekmile'l-îmân.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed beşşerahu melekü'l-mevt bi'l-cenneti sümme Münker ve Nekîr.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed yuziffu ile'l-cenneti kemâ tuziffu'l-arûsu ilâ beyti zevcihâ.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed futihe lehu fî kabrihi bâbâni ile'l-cenneti.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed ce'al Allâhu kabrehu mezâra melâiketi'r-rahmeti.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte ale's-sünneti ve'l-cemâ'ati.” ve “Men mâte alâ buğzi âli Muhammed câe yeome'l-kıyâmeti mektûbun beyne ayneyhi âyisun min rahmetillâh.” ve “Men mâte alâ buğzi âli Muhammed mâte kâfiren.” ve “Men mâte alâ buğzi âli Muhammed lem yeşumme râihate'l-cenneti.” Sadaka Rasûlullâh.

⁸ Kâlallâhu te'âlâ: “Ve terâhum yenzurûne ileyke ve hum lâ yubsirûn.” Sadakallâhu'l-azîm. [A'râf sûresi, 198.]

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Yâ Rabb muhabbetinden gönlümü etme hâlî
 Mihrinden özge dilde hiç koma kîl ü kâlî
 Her rûz ü şeb dilde tesbîhim benim ey Mevlâ
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Arş-ı mecîde çünkim basdı kadem Muhammed
 Vasloldu zâta zâtı mahvoldu *mîm*-i Ahmed
 Budur iki cihânda miftâh-ı bâb-ı cennet
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Dâmâd-ı Fahr-i Âlem vü Şîr-i Hudâ Haydar
 Hatm-i nebî Muhammed hatm-i velâyet Haydar
 Kalbinden etme münfekk oku dilinde ezber
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Nûr-i dü çeşm-i Ahmed Hasen Hulk-i Rızâ'dır
 İki cihâna rahmet Hüseyin-i Kerbelâ'dır
 Kalbi münevver eyler evrâd-ı dil-güşâdır
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Zeynü'l-İbâd ol şâhın bendesidir mihr ü mâh
 Envâr-ı birle döşen kabri güzeşte ervâh
 Zikrim budur dilimde tâ haşrolunca her gâh
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Bâkır denildi gerçi ol kadr-i âlî-şâna
 Kimyâdır izi tozu vermem iki cihâna
 Zikret derûn-i dilden bu ismi bî-nihâye
 Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

II ŞEREF-İ SİYÂDET (Seyyidlik Şerefi)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Ger eger Fahr-i Cihân evlâdın
Şöyle fakr u fenâda görseydi

Ne cevâb edeydi bunlar Yâ Rabb
Ümmetin de gınâda görseydi

{2}

Mürâiler riyâ ile gelürler
Sa'âdet ehline yollar bulurlar

Acâib dürlü dürlü hastalarla
Mürîd edinür âhir mihnetlerle

Ne bilsünler Hakk ibn-i Hakk sanurlar
Velîdir ol kişi mutlak sanurlar

Mürâilikde bizim birimiz yok
Anın-çün yanlarında yerimiz yok

{3}

Her dem kanâ'at üzredir Âl-i Muhammed'in
Zîrâ kanâ'at etmek idi hâli Ahmed'in

III SİLSİLE-İ NESEB (Nesep Silsilesi)

Hakk'a hamd ü Rasûlü'ne tahiyyât
Siyâdet silsilesin etdim isbât

Babam Seyyid Nizâm Âl-i Muhammed
Babasıdır Şihâbüddîn-i Ahmed

Nakîb Mîr-i Cüneyd ana peder hem
Baba ana Celâlüddîn-i A'lem

Anın babası Nûrüddîn Ali'dir
Nakîb Ahmed ana benzer velîdir

Anın babası İzzüddîn Ebû İshâk
Ki İbrâhîm'dir ol nakîb-i âfâk

Şerefüddîn Muhammed ana vâlid
Nakîb-i cümle-i evlâd-ı Seyyid

Ana Zeyd oldu vâlid zü'l-kerâme
Ziyâüddîn lâkab mansıb nekâbe

Muhammed Fahrüddîn'dir ana eslâf
Irak içre olan nakîbü'l-eşrâf

Dahi ol Zeyd Ebu'l-Kâsım'dır a'lem
Ziyâüddîn nakîb-i mîr-i âlem

Ebu'l-Mansûr Muhammed vâlid bil
Nakîb ü hem vezîr-i Şâh-ı Musul

IV SİLSİLE-İ TARİKAT (Tarikat Silsilesi)

Be-gâyet izzet-i devlet sa'âdet
Tarîk-i Mustafâ'dan oldu bey'at

Erince silsilem râh-ı Rasûl'e
Şefâ'at ma'deni aslu'l-usûle

Kulak ur edeyim ismiyle takrîr
Hakkınca Mustafâ'ya cümle bir bir

Hakk'a hamd ü Rasûlü'ne tahiyyât
Tarîkat silsilesin etdim isbât

Benim pîrim azîzim Şeyh Sinân'dır
Anın şeyhi de Hacı Karaman'dır

Anın pîri Yiğitbaşı'dır Ahmed
Hudâ rahmet kıla bî-hadd ü bî-add

Alâüddîn Uşşâkî'den alup el
Olubdur mürşid-i kâmil mükemmel

Anın şehidir İbrâhîm-i Sânî
Anın pîri Muhammed Erzincânî

Anın da pîri evlâd-ı Muhammed
Mübârek nâmı Yahyâ sırr-ı Ahmed

Anın da pîri Sadrüddîn Hayyâmî
Anın da şeyhinin İzzüddîn nâmı

V SEYR-İ KEMÂL (Kemâl Seyri)

Kutbu'l-ârifin gavsu'l-vâsılîn Seyyid Seyfullah ibn Seyyid Nizâmüddîn kuddise sirruhu'l-azîz hazretlerinin seyr-i sülûku esnâsında kendülerden zuhûr eden nutuklarıdır.

Tecellî-i şevk-i zâtınla oldum vâlih ü hayrân
Yitürdüm varlığım küllî ki oldum garka-i ummân

İçelden zât-ı sahbâyı kodum dünyâ vü ukbâyı
Kamu gitdi O'dur şimdi gönülde eyleyen cevân

Çün ol vahdet meyin içdim o dem hep gayrıdan geçdim
Ene'l-Hakk sırrını açdım benim mestân ü hem sekrân

Şu denlü mest ü hayrânım gözüm hiç gayrıyı görmez
Hemân her kande kim baksam görünür sûretâ Rahmân

Ki mahv-i mahz-ı zât oldum fenâ-ender-fenâ buldum
Bekâ-yı lâ-yezâlîde Hakk'la olmuşam bî-nişân

Tecellî eyledi Bârî kamudan olmuşam ârî
Ki gitdi kalmadı gayrı hemân ol Hâlık-ı Yezdân

Çü geldi sikke-i mâlik ki oldu *küllü şey hâlik*⁸⁰
Dedi kim sen aradan çık hemân o mülküne sultân

Benim Mâlik benimdir mülk benim Hâlık benim Râzık
Benim Ma'sûk benim Âşık benim her cân ile Cânân

⁸⁰ Kasas sûresi, 8. âyete işâret edilmektedir.

VI MÎ'RÂCÜ'L-MÜ'MİNÎN (Müminlerin Mîracı)

Bismillâhîrrâhmânirrahim

{1}

İdüp hamd ü senâ Allâh'a dâim
Salâtı hem Rasûlullâh'a dâim

Dahi evlâdına ashâbına hem
Tahiyyât ü selâmdan sonra her dem

Ecelden ger Hakk verirse emâni
İdem ba'zı nasîhatden beyânı

Şerî'at hâlin idem hem tarîkat
İkisinden zuhûr ede hakîkat

Murâdım bu okuyup dinleyenden
Bu sözler sırrın idrâk eyleyenden

Bizi yâd eyleyeler bir du'âdan
Recâ edüp Cenâb-ı Kibriyâ'dan

Hudâ farz eyledi beş vakt nemâzı
Edeler kendüye kullar niyâzı

Salâtın bâtnı var zâhiri var
Her işin evveli var âhiri var

Vuzû' etmekdir evvel budur âdet
Edesin kendüne bir hoş tahâret

VII^{ETVÂR-I SEB'Â} (Yedi Tavır)

{1}

Bi-hakk-ı *lâ ilâhe illallâh*
Koma ben kulunda cürm ü günâh

Bi-hakk-ı Yâ Hû Yâ Hû Yâ men Hû
Âb-ı rahmetinle isyânım yu

Bi-hakk-ı Hakk murâdım budur benim
Tâ'atin üzre ola cân ü tenim

Bi-hakk-ı Yâ Hayy Yâ Kayyûm
Eyle son demde ben kulun merhûm

Bi-hakk-ı Yâ Kâdir ü Yâ Kakhâr
Eyleme tamuda mekânımı nâr

Bi-hakk-ı Yâ Rahmân ü Yâ Rahîm
İçirme ben kuluna mâ-i hamîm

Bi-hakk-ı Meliki'l-Kuddûsi's-Selâm
Koma ben kulun âsîlerden olam

Bi-hakk-ı Mü'mini'l-Müheymini'l-Azîz
Eyle gönlüm evin gayrıdan temiz

Bi-hakk-ı Celîli'l-Cebbâri'l-Mütekebbir
Bi-hakk-ı Hâlıkı'l-Bârii'l-Musavvir

Bi-hakk-ı Ğafûri'l-Vehhâbi'r-Rezzâk
Etme ben kulun rahmetinden ırak

VIII ESRÂRU'L-ÂRİFÎN (Âriflerin Sırları)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Ehl-i aşkın dinle hâlin evvelâ
Aşk-ı Hakk'dır vâcib olan her kula

Mazhar olan aşka evvel ey safâ
Fahr-i Âlem Mustafâ'dır Mustafâ

Mustafâ aşkına oldu her ne var
Arş ü Kürsî Levh Kalem leyl ü nehâr

Mustafâ âyîne-i Rahmânî'dir
Mustafâ esrâr-ı gevher-kânıdır

Âlet-i Hakk'dır Muhammed âleme
Hakk dilinden söyler işbu âdeme

Ol gönül kim her gönülden yücedir
İşit edem anı dahi nice dir

Mustafâ nûruna mazhardır özü
Levh-i mahfûza bakar dâim gözü

Her ne söylerse anı Hakk söylerdir
Her ne eylerse anı Hakk eylerdir

Mâ-sivâdan pâk olubdur kalbi hep
Anda ne vardır sükûnet ne talep

IX CÂMÎ'U'L-MA'ÂRÎF (Mârifetleri Toplayan)

Bismillâhirrahmânirrahim

{1}

Yâ Rabb bana elfâzımı âsân eyle
Ahkâm-ı ibâdâtını ihsân eyle

İsyânımı ref' eyle kemâl-i kereminle
Şol ma'rifetin gevherine kân eyle

Kasdetdi gönül şerh ede erkân-ı tarîkat
Bir lâhza ecelden bana emân eyle

Evsâf-ı Habîbin'de olam bülbül-i gûyâ
Bu hizmeti ben bendene âsân eyle

Efkârımı kat' eyle hayâlât-ı fenâdan
Seyfi demini hemdem-i irfân eyle

{2}

Mülküne yokdur şerîk ey *kul hüvallahü Ehad*⁹⁸
Kimse hiç zâtın tasavvur etmez *Allâhu's-Samed*⁹⁹

Kimse senden doğmadı kimse doğurmadı seni
Anın-çün nâzil oldu *lem-yelid ve lem-yûled*¹⁰⁰

Vâhid Hayy Ebed'sin sana hemtâ gelmedi
Hiç nazîrin yok *ve lem-yekün lehu küfüven ehad*¹⁰¹

⁹⁸ İhlâs sûresi, 1. âyete işâret edilmektedir.

⁹⁹ İhlâs sûresi, 2. âyete işâret edilmektedir.

¹⁰⁰ İhlâs sûresi, 3. âyete işâret edilmektedir.

¹⁰¹ İhlâs sûresi, 4. âyete işâret edilmektedir.

X MA‘DENÜ‘L-MA‘ÂRİF (Mârifetler Madeni)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Sipâs-ı bî-nihâyet ol Kerîm’e
Senâ-yı bî-add ol Şâh-ı Kadîm’e

Görünen evvel âhir her ne kim var
Ezel ilminde mevcûd idi ey yâr

Dilde kim ede bunları zâhir
Ne kim var ise eşyâ evvel âhir

Tecellî eyleyüp zâtına zâtı
Sıfâtından yaratdı mahlûkâtı

Biline tâ ki ol Hallâk kimdir
Fenâ kim ola Hayy ü Bâkî kimdir

{2}

“Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtu en-u ‘ref fe-halaktu ‘l-halka.”¹⁰³

Kamudan eyledi insânı tahsîs
Nitekim fi‘l-i nefsdan cânı tahsîs

Ana hem verdi esfâr-ı hakâyık
Dahi keşfetti esrâr-ı dekâyık

Anın-çün Hakk yaratdı ins ü cânı
İbâdetle biline kendü ya‘nî

¹⁰³ Hadîs-i Kudsî: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi severek murad ettim ve halkı yarattım.”