

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



© Revak Kitabevi, 2019
Tüm hakları Revak Kitabevi'ne aittir.
Sertifika No: 23108

Revak Kitabevi: 48
Rifâilîlik Serisi: 10

Teber-i Sırrî
Sırrî Kalender
Kitap Editörü: Arzu Meral

ISBN: 978-605-7722-00-3
1. Baskı: Ekim, 2019
Kapak Tasarımı: Toga Kazım Ataç
Sayfa Düzeni: Revak Kitabevi

Baskı & Cilt: Step Ajans Matbaacılık Ltd. Şti.
Göztepe Mah. Bosna Cd. No:11
Mahmutbey-Bağcılar, İstanbul
Tel: 0212 446 88 46 E-mail: stepajans@stepajans.com
Matbaa Sertifika No: 12266

Besmele: "*Bismillâhirrahmânirrahîm*"
Seri Levhası: "*Yâ Hazret-i Ebu'l-Alemeyn
eş-Şeyh es-Seyyid es-Sultân Ahmed er-Rifâî*"

<http://www.revakkitabevi.com>
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi
Tepsi Fırın Sokak. Şifa Apt. 12/3
Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 342 47 97 Fax: 0216 342 95 92
E-mail: info@revakkitabevi.com

TEBER-İ SIRRÎ

Sırrî Kalender

Revak Kitabevi

İstanbul, 2019

İçindekiler

Takdim / i

1. Eskiden bir dervişlik vardı ne güzel / 1
2. Pîr Hamîdüddîn hâmil-i esrâr-ı Fârisî'dir / 3
3. Yâ şehîd-i Kerbelâvî, Yâ Sayyâd er-Rifâî / 6
4. Ey nebiyy-i âhir zamân Hazret-i Mısırî / 8
5. Ey benim âlî-şânım / 9
6. Vechime bak neler söylüyor / 10
7. Vahy-i Hakk'dır vahy-i Hakk *Dîvân-ı Aşkî Dede* / 12
8. Toprak ile su birbirine munkalib / 14
9. Öyle bir destûr aldım ki mürşidden / 16
10. Soyun vârlından dünden yârından / 18
11. Bu rûz ol rûzdur ki Zeyneb-i Kübrâ / 20
12. "Sevmek sevmek sevmek" derdi, şîârım / 22
13. Ali'm kelâm eyledi enbiyâ evliyâdan / 24
14. Vücûdu kible-i âlem / 25
15. Eski dîni ihyâ eyledin / 26
16. Sâhib-i umk-ı amâ, Allâh u Ehad Velî / 28
17. *Zamâne tarîkatçilerine, hakîkatçilerine, ehline, hepsine* / 30
18. Ey dil Seyyid Ahmed senin içinde / 32
19. Bâb-ı rahmet-i Cenâb-ı Betûl'e bak / 34
20. Fırtınayım doğru, estikçe putlar deviren / 35
21. O Zehrâ'nın türbesi olamaz / 36
22. Zavallı beşer, dîn geldi kendine zanneder / 37
23. Yâ Ebe'l-Alemeyn kâinât sâye-i lûtfunda / 39
24. Âferin tahsinler sana ey hakîm, koca Tanrı / 40

25. Mustafâ cânımız cânânımız sultânımız / 41
26. Karısına insan diye bakmayan kocanın / 42
27. Varlığın demdeki nâzenîniyim ben / 44
28. Bir kitâb-ı akdes, kapak rengi mor menekşe / 45
29. Benim o sâhib-i taht u tâc-ı Kâdirî / 46
30. *"Nevrûz-i menî, îd-i menî, şâdî-i cânî"* / 47
31. Amm-i Nebî, amm-i Ali o zât-ı âlî / 48
32. Her zerre olmuşa da zâtuma perde / 49
33. Ey Kâzım! Ey hünerver ressâm-ı evliyâ / 50
34. Hayder-i Kerrâr'ı bilmek / 51
35. *"Ben Rasûl-i Kibriyâ'nın bülbül-i nâlânıyım"* / 52
36. Yâda geldikte meydân-ı Kerbelâ / 53
37. *"Emîrî Hüseyin ve ni'me'l-emîr"* / 54
38. Sâkiyâ, aman kerem kıl, lebin şerâbından / 55
39. Bak! Hâtem-i halife-i Hünkâr'dır bu / 56
40. Yâ Rabbî Mustafâ kurbanları / 58
41. Hânedân-ı Hâşimiyy-i Ahmedî / 60
42. Yine mâtem ayı geldi / 61
43. Bazı dangalaklar demişlerdi benim için / 62
44. Nefsi, nâtika-i vücûdun rûhu, habîbi / 64
45. Cân u cânândan geçemeyen / 66
46. Ey aşk-ı Ali ile gözü kanlı can gel berû / 68
47. Zerresi arş-ı âlâdan azîz / 70
48. Ey nâzır, tablo deyip geçme bak / 71
49. Neredesin Nuriye duy beni beni / 72
50. Şu cihâna dâim gelip giden Muhammed Ali'dir / 73
51. Bu yolu ben kurdum cânımdan bir Habîb ile / 74

52. Cism içinde acz şânımdır benim / 76
53. Mısırî benim cânımdır / 77
54. Sen seni bilmedin ki sen bensin / 78
55. Mürâî batsın riyâsına / 79
56. "Muhammed Ali'yi candan sevenler" / 80
57. Yanalım Zehrâ evlâdına daha da / 81
58. Evlâd-ı Zehrâ'ya kul olmak için / 82
59. Bir temiz nevcivân yani Abdülkâdir Ozan / 84
60. Çile ile yoğruldu can İnci / 85
61. Bir gece daha gündüz oldu / 86
62. Birine iltifat ediyorsun, lâubâlîleşiyor / 87
63. Şahkulu Sultan Âsitânesi Bahçesinde Âmâk-ı Hayâl / 89
64. "Ey!" diyerek "sana" hitap ettiğimi zannettiğim / 93
65. Mûtekid oldum / 94
66. Ben küsmedim feleğe / 95
67. Hünkâr ile eyledim burada ibtidâ / 96
68. Evlâtlarım! Canlarım, cânânlarım! / 99
69. Sen ne bildin a şaşkın, ne nedir diye / 100
70. Ben bende iken sende değilem / 101
71. Rifâîyim, "ben de Rifâîyim" diyen bilemez / 102
72. Doğdum! Anlayana kadar başıma geleni / 103
73. Ey insan! / 104

Takdim

Teber-i Sırrî, Rifâî-Kâdirî meşayihinden Sırrî Kalender mahlaslı zâtın, *Keşkül*, *Asâ*, *Nefîr*, *Sofra* isimli manzum ve mensur nutuklarının toplandığı serinin beşinci kitabıdır. Kitabın ismi olan *Teber*, Farsçada "balta" demektir ve tarihat cihazlarından birinin ismidir.

Hazret-i İbrahim'den kaldığına inanılan teber, mürşid elinde ise, Âl-i Muhammed düşmanlarından teberrîye, zulme divan durmadığına ve dervişlerinin nefis putunu kırmaya azmettiğine işaret etmektedir. Teber eğer derviş elinde ise, "Teberrâ ehlindenim, kendi nefsimin çıkıklarını da elimdeki teber ile düzeltmeye azmettim." mânâsına gelmektedir.

Sırrî Kalender bu nutuklarında bir taraftan Ehlibeyt tevellâ ve teberrâsını, İnsân-ı Ekmel ve Ekber'in mânâsını izah ederken, diğer taraftan da mâneviyat sahasındaki çarpıklıkları tenkit ederek teberini kullanmaktadır. Ehlibeyt'in Bâtinî yolunda daha önce benzeri görülmeyen tespitler ve yorumlar, coşkulu bir dille okuyucuyu hayret vadilerine taşıyacaktır.



Destûr yâ Sâhibe'l-Meydân

Destûr yâ Sâhibe'l-Makâm

Destûr yâ Ricâlallâh

Destûr yâ Sâhibe'z-Zemân

{1}

Hû

Eskiden bir dervişlik vardı ne güzel
Leylâ ile Mecnûn bizimdi a güzel
Nesîmî bizimdi, derisin soydular
Hakk bendedir dedi, bizim o güzel

Dervişlerimiz vardı, değil dünyâyı
Âhireti bile yeke vermiş, dost üryânı
Elde teber ile keşkülü, başta külâhı
Hû Dost, Ali Hakk virdinin sekrânı¹

Han köşesinde yaşayan bir kutub
Kabristanda yatan bir merd meczûb
Sarayda kâtiplik yapan bir mahbûb
Gönülde ârâm edenler² şimdi kayıp

İlim ciddi idi, âlimdi soyunamız
Melâmet derinlikti, merdânımız
Tekye-i aşkta uyanırdı çerâğımız
Mest idik o demler, şimdi uyanığız

¹ *Sekrân*: Sarhoş.

² *Ârâm etmek*: Karar kılmak, oturmak.

{10}

Hû

Soyun vârından dünden yârından
Ali Hû de, destûr al Sultân'dan
Düldül'e hizmetle olursan şâdân
Hayder'den nidâ! Bu bizden, candan!

Seni ben doğurdum bil beni
Seni ben yoğurdum bul beni
Sen bende ol, zevk et beni
Sen beni sen bil sende beni

İrfân! İsyândır kitâbımızda
İhsân! Bâzîçe⁷² nazarımızda
Meded dersen ocağımızda
Yetişir Hayder olursun anda

⁷² Bâzîçe: Oyuncak.

Hû

“Emîrî Hüseyin ve ni’me’l-emîr”¹⁷⁵

Ne devlet, derinde¹⁷⁶ kılmış esîr

Aşk ile bağıyım kâr etmez zencîr

Çeşmime nûr, hâk-i Zü’l-Cenâh-ı Emîr¹⁷⁷

“Emîrî Hüseyin ve ni’me’l-Emîr”

¹⁷⁵ Emîrim/sultanım Hüseyin, ne güzel emîrdir/sultandır.

¹⁷⁶ Der: Kapı.

¹⁷⁷ Hz. İmâm Hüseyin’in atı Zülcenâh’ın ayağının tozu, gözleri-me nurdur.

Hû

Cân u cânândan geçemeyen
Sen Ali'ye kul olamazsın
Reyini mürşidden önde gören
Sen Ali'ye kul olamazsın

Türlü yalan, hile, riyâ ile
Sen Ali'ye kul olamazsın
Ayak oyunları bunca ucuzluk ile
Sen Ali'ye kul olamazsın

Sen mürşidi özlemezsin
Hem yolunu gözlemezsin
Sonra Hakk'a kulum dersin
Sen Ali'ye kul olamazsın

Gözün avratta yâhut parada
Gözün kocada yâhut safâda
Mihneti zevk bilmezsin bu bâbda
Sen Ali'ye kul olamazsın

Hû

Mûtekid²⁷⁸ oldum

Mü'min oldum

Kâfir oldum

Mü'min oldum

Zındık oldum

Birdenbire ne oldu

Bilemedim, bildim, unuttum

“Ben” oldum

²⁷⁸ *Mûtekid*: İtikad sahibi.