

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القرآن
الأمومة
قل سلكم على
الأم

© Revak Kitabevi, 2022

Tüm hakları Revak Kitabevi'ne aittir.

Sertifika No: 45588

Revak Kitabevi: 54

Ehlibeyt Serisi: 10

Kur'ân'da Ehlibeyt'in Nişâneleri

Orijinal İsmi: *İ'câzu'l-Kur'ân / Ecma'u'l-Fevâid*

Yazarı: Seyyid Süleyman Belhî

Mütercim: Arzu Meral

ISBN: 978-605-7722-06-5

1. Baskı: Ocak, 2022

Kapak Tasarımı: Togay Kazım Ataç

Sayfa Düzeni: Revak Kitabevi

Baskı & Cilt: Step Ajans Matbaacılık Ltd. Şti.

Göztepe Mah. Bosna Cd. No:11

Mahmutbey-Bağcılar, İstanbul

Tel: 0212 446 88 46

E-mail: stepajans@stepajans.com

Matbaa Sertifika No: 45522

Besmele: *"Bismillâhirrahmânirrahîm"*

Seri Levhası: *"Kul lâ es'elukum aleyhi ecnen*

ille'l-meveddete fi'l-kurbâ." Şûrâ Sûresi, 42:23.

<http://www.revakkitabevi.com>

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi

Tepsi Fırın Sokak. Şifa Apt. 12/3

Üsküdar, İstanbul

Tel: 0216 342 47 97

E-mail: info@revakkitabevi.com

Kur'ân'da Ehlibeyt'in Nişâneleri

[İ'câzu'l-Kur'ân / Ecma'u'l-Fevâid]

Seyyid Süleyman Belhî

Mütercim: Arzu Meral

Revak Kitabevi

İstanbul, 2022

İçindekiler

Kısaltmalar	i
Takdim	iii
Seyyid Süleyman Belhî	ix
Kur'ân'da Ehlibeyt'in Nişâneleri	1
I. Nûrânî Harfler.....	3
II. Harflerin ve Kelimelerin Sırları.....	6
III. Lâfız ve Üslûp.....	9
IV. Remizlerdeki İncelikler.....	10
V. Kalplerdeki Sırlar.....	14
VI. Gâlibiyet.....	18
VII. Geçmişten Haberler.....	19
VIII. Tevrat ve İncil.....	20
IX. Gelecekte Haberler.....	20
X. Ehline Malûm Remizler.....	38
{1} Hadîd Sûresi, 57:25 “ <i>Ve demiri/hadîdi de indirdik...</i> ”	38
{2} Bakara Sûresi, 2:189 “ <i>İyilik (birr), evlere...</i> ”	39
{3} Ra’d Sûresi, 13:7 “ <i>Sen ancak bir uyarıcısın...</i> ”	43
{4} Ra’d Sûresi, 13:43 “ <i>Kâfirler, ‘Sen peygamber...’</i> ”	45
{5} Âl-i İmrân Sûresi, 3:55 “ <i>Allah şöyle buyurmuştu:...</i> ”	50
{6} İbrâhim Sûresi, 14:24-25 “ <i>Görmedin mi, Allah...</i> ”	51
{7} Mâide Sûresi, 5:55 “ <i>Sizin veliniz; Allah, Rasûlü ve...</i> ”	53
{8} Mâide Sûresi, 5:67 “ <i>Ey Rasûl! Rabbinden sana...</i> ”	57
{9} Kâf Sûresi, 50:24 “ <i>Haydi ikiniz, her inatçı kâfiri...</i> ”	59
{10} Tekâsür Sûresi, 102:8 “ <i>Sonra o gün, nimetlerden...</i> ”	60
{11} Sâffât Sûresi, 37:24 “ <i>Durdurun onları, çünkü...</i> ”	63
{12} Mü’minûn Sûresi, 23:73-74 “ <i>Şüphesiz sen onları...</i> ”	64
{13} Hicr Sûresi, 15:41 “ <i>İşte bu, bana ulaştıran...</i> ”	65
a. Hz. Ali hakkındaki âyetlerden bazıları	66
b. Hz. Ali hakkındaki hadîslerden bazıları	67
{14} Tâ-Hâ Sûresi, 20:82 “ <i>Şüphesiz yok ki ben, tövbe...</i> ”	115

{15}	Meryem Sûresi, 19:49-50 “Ona İshak ile Yâkub’u...”	117
{16}	Âl-i İmrân Sûresi, 3:33-34 “Şüphesiz Allah...”	118
{17}	Furkân Sûresi, 25:74-76 “Onlar, ‘Rabbimiz! ...”	121
{18}	Bakara Sûresi, 2:208 “Ey îman edenler!...”	122
{19}	Âl-i İmrân Sûresi, 3:103 “Hep birlikte Allah’ın...”	123
{20}	A’râf Sûresi, 7:46 “A’râf üzerinde herkesi...”	126
{21}	A’râf Sûresi, 7:181 “Yarattıklarımızdan, hak...”	128
{22}	Nisâ Sûresi, 4:54 “Yoksa Allah’ın lûtfundan...”	130
{23}	Neml Sûresi, 27:89-90 “Her kim bir iyilikle...”	131
{24}	Bakara Sûresi, 2:207 “İnsanlardan öylesi de...”	135
{25}	Mücâdele Sûresi, 58:12 “Peygamberle hususî...”	138
{26}	Hûd Sûresi, 11:17 “Hiç böyleleri şu kimse gibi...”	139
{27}	Tevbe Sûresi, 9:19 “Siz hacılara su dağıtmayı...”	140
{28}	Tahrîm Sûresi, 66:4 “Eğer ona (Peygamber’e)...”	141
{29}	İnsân (Dehr) Sûresi, 76:7 “Onlar adaklarını...”	142
{30}	Meryem Sûresi, 19:96 “İnanıp sâlih ameller...”	146
{31}	Furkân Sûresi, 25:54 “Beşeri sudan yaratıp...”	147
{32}	Rahmân Sûresi, 55:19-22 “İki denizi birbirine...”	149
{33}	A’râf Sûresi, 7:44 “Aralarından bir müezzini...”	154
{34}	Zümer Sûresi, 39:56 “Bir kimsenin ‘Allah’ın...”	157
{35}	Tevbe Sûresi, 9:119 “Ey îman edenler!...”	161
{36}	Nahl Sûresi, 16:43-44 “Bilmiyorsanız zikir ehline...”	162
{37}	Nisâ Sûresi, 4:59 “Ey îman edenler! Allah’a itaat...”	164
{38}	Enfâl Sûresi, 8:25 “İçinizden sadece zulmedenlere...”	166
{39}	Bakara Sûresi, 2:37 “Âdem Rabbinden kelimeler...”	167
{40}	Enfâl Sûresi, 8:62, 64 “Eğer sana hile yapmak...”	170
{41}	Nisâ Sûresi, 4:83 “Onu peygambere ve...”	172
{42}	Saffât Sûresi, 37:130 “Âl-i Yâ-Sîn’e selâm olsun...”	173
{43}	Kadr Sûresi, 97:1-2 “Biz onu Kadir Gecesi’nde...”	177
{44}	Fâtır Sûresi, 35:32-35 “Sonra, kullarımızdan...”	180
{45}	Âl-i İmrân Sûresi, 3:33-34 “Şüphesiz Allah...”	184
{46}	Ahzâb Sûresi, 33:56 “Şüphesiz Allah ve melekleri...”	187

{47} İsrâ Sûresi, 17:71 “O gün herkesi kendi imâmırları...”	207
{48} Ahzâb Sûresi, 33:66-68 “Yüzlerinin ateşte...”	211
{49} Muhammed Sûresi, 47:22-24 “Demek siz iş...”	212
{50} Hâkka Sûresi, 69:12 “Kavrayacak kulaklar...”	214
{51} Hadîd Sûresi, 57:25 “And olsun ki biz elçilerimizi...”	216
{52} Zuhruf Sûresi, 43:45 “Senden önce gönderdiğimiz...”	218
{53} Âl-i İmrân Sûresi, 3:68 “Şüphesiz, insanların...”	220
{54} Âl-i İmrân Sûresi, 3:81 “Şüphesiz Allah...”	221
{55} A’ râf Sûresi, 7:172-173 “Rabbin âdemoğullarının...”	223
{56} Ahzâb Sûresi, 33:7-8 “Biz peygamberlerden...”	224
{57} Hicr Sûresi, 15:72 “Ömrüne and olsun ki onlar...”	225
{58} Mâide Sûresi, 5:105 “Ey îman edenler!...”	226
{59} Duhâ Sûresi, 93:5 “Şüphesiz, Rabbin sana...”	227
{60} Tûr Sûresi, 52:21 “Îman eden ve nesilleri de...”	229
{61} Ahzâb Sûresi, 33:57 “Allah’ı ve Rasûlü’nü inciten...”	235
{62} Bakara Sûresi, 2:253 “İşte rasûller! Biz onların...”	240
{63} Hucurât Sûresi, 49:9 “Mü’minlerden iki zümre...”	242
{64} Ankebût Sûresi, 29:1-2 “Elif-lâm-mîm...”	244
{65} Yûnus Sûresi, 10:32-33 “Haktan sonra sadece...”	248
{66} Mülk Sûresi, 67:22 “Şimdi, yüzüstü kapanarak...”	251
{67} Muhammed Sûresi, 47:30 “And olsun ki sen...”	253
{68} Hadîd Sûresi, 57:19 “Allah’a ve peygamberlerine...”	254
{69} Zümer Sûresi, 39:9 “De ki: Hiç bilenlerle...”	257
{70} Tâ-hâ Sûresi, 20:132 “Ailene/ehline namazı...”	258
{71} Tâ-hâ Sûresi, 20:133-135 “İnanmayanlar, bize...”	259
{72} Beyyine Sûresi, 98:7 “Îman edip sâlih amel...”	261
{73} İbrâhim Sûresi, 14:28-30 “Allah’ın nimetini...”	264
{74} Nebe Sûresi, 78:1-3 “Birbirlerine neyi...”	265
{75} Mâide Sûresi, 5:3 “Bugün sizin için...”	266
XI. Kurân’ın Faziletleri.....	276
Kaynakça	297
Âyet İndeksi	303

Takdim

Kur'ân-ı Kerîm üzerine; dil, tarih, hadîs, mantık gibi pek çok ilim dalından istifade edilerek çeşitli tefsirler ve teviller yapılmış, asırlar boyu kaleme alınan çalışmalar neticesinde büyük bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu literatür için çeşitli tasnifler yapılmış, ancak en genel anlamda rivayet, dirâyet/rey ve işârî/tasavvuf tefsiri olmak üzere üç büyük ekolden bahsedilmiştir. Hangi ekole mensup olursa olsun, her cenahtan insan, kendi meşrebi, müktesebâtı ve zâviyesi itibariyle Kur'ân-ı Kerîm'i anlamaya çalışmış ve kendi bulunduğu yerden bir anlam tahsil etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.a.), *"Muhakkak ki Kur'ân'ın zâhiri ve bâtını vardır. Bâtınının da yedi batını vardır."* buyurmuştur.

Hayatını Ehlibeyt'e hizmet etmeye adanmış Seyyid Süleyman Belhî hazretleri de, Kur'ân'ı anlamada Efendimizin (s.a.a.) şu hadîsini kendisine şiar edinmiştir: *"Size iki ağır emanet bırakıyorum. Onlara tutunursanız dalâlete düşmezsiniz: Allah'ın Kitâbı ve itretim olan Ehlibeyt'im. Bu ikisi, [Kevser] Havuzu'nda bana kavuşuncaya dek asla birbirlerinden ayrılmazlar."* Kur'ân-ı Kerîm'in ancak ve ancak Ehlibeyt İmâmları'nın tefsir ve tevilleriyle anlaşılacağını beyan eden Hz. Seyyid, onların faziletlerini ve bu konudaki otoritelerini âyet ve hadîslerle ortaya koymaya çalışmıştır. Bu amaçla Ehl-i Sünnet ve Şia kaynaklarından ilgili rivayetleri derlemiş ve bir tür rivayet tefsiri kaleme almıştır. Gerek kaynaklarındaki çeşitlilik gerek konuya yaklaşımı itibariyle özgün ve önemli bir eser olan *Kur'ân'da Ehlibeyt'in Nişâneleri*, hem Ehlibeyt muhipleri hem de Ehlibeyt'i tanımak isteyenler için kıymetli bir kaynaktır.

Seyyid Süleyman Belhî hazretlerinin oğlu Seyyid Burhâneddin Efendi, babasının Arapça kaleme aldığı dört eseri olduğunu beyan etmiştir: *Yenâbî'u'l-Mevvedde li-Zevî'l-Kurbâ, Muşriku'l-Ekvân, Ecma'u'l-Fevâid ve Gibtatu'l-Emân. Ecma'u'l-Fevâid hariç, diğer eserleri Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde, müellife ait olup, bahsi geçen isimlerden hiçbirisiyle anılmayan ve iki nüshası bulunan bir kitap daha vardır. Bu nüshalardan birinin müstensihisi olan Burhâneddin Belhî, kitabın başına şöyle yazmıştır: "Hâzâ İ'câzu'l-Kur'ân Kitâbun Kerîm ve innehu min Süleymân ibn İbrâhim el-Meşhûr bi-Hâce Kelân aleyhi'r-rahmeti ve'r-ridvân."* Fakat Burhâneddin Efendi, babasının kitaplarını zikrederken



Seyyid Süleyman Belhî
(1805-1877)

Seyyid Süleyman Belhî

Seyyid Süleyman Belhî hazretleri, 1805/06 (H. 1220) yılında Belh yakınlarında bulunan Kunduz şehrine bağlı, Hankah kasabasının Çal köyünde dünyaya gelmiştir. Künyesi, eş-Şeyh Süleyman ibn Şeyh İbrahim Hâce Kelân ibn Şeyh Muhammed Baba Hâce el-Hüseyinî el-Kundûzî el-Belhî'dir. Hüseyinî nesep olup, siyadet şeceresi şu şekildedir:

H. İmâm Ali, H. İmâm Hüseyin, H. İmâm Zeynelâbidin, H. İmâm Muhammed Bâkır, H. İmâm Câfer Sâdık, H. İmâm Mûsâ Kâzım, H. İmâm Ali Rıza, H. İmâm Muhammed Takî, Seyyid Mûsâ el-Müberka', Seyyid Ahmed, Seyyid Ahmed el-A'rec, Seyyid Tâlib, Seyyid Ubeydullah, Seyyid Abdullah el-Efdal, Seyyid Abdullah, Seyyid Ahmed, Seyyid Muhammed, Seyyid Şâh Hüseyin, Seyyid Şâh Hasan, Seyyid Celâleddin, Seyyid Kemâleddin, Seyyid Burhâneddin Kılıç, Seyyid Cemâleddin, Seyyid Nâsırüddin, Seyyid Gulâmüddin, Seyyid Tursun el-Bâkî, Seyyid Muhammed Ma'rûf, Seyyid İbrahim, Seyyid Muhammed Ma'rûf el-ma'rûf bi-Baba Hâce, Seyyid İbrahim el-meşhûr bi-Hâce Kelân, Seyyid Süleyman.¹

Dedeleri ve babası gibi, Belh, Kunduz ve Bedahşan hükümdarlarından ve tüm Katagan kabilelerinin muktedâsı ve pîri olan Seyyid Süleyman Belhî,² Belh'te başladığı ilim tahsilini Buhâra'da tamamlamış ve ulemâdan icâzetlerini aldıktan sonra; 1843 (H. 1259) senesinde Hindistan'a giderek üç yıl Delhi'de kalmış, önemli tarikat şeyhlerinin sohbetlerinde bulunmuş ve Seyyid Muhammed Mirza adlı bir zâttan Nakşî hilâfeti almıştır. Kunduz'a döndüğünde bir müddet orada ikamet ederek, ilim ve usûl tedrisinde bulunmuş; bir câmi, bir hankâh ve bir medrese inşa etmiş; Belh, Bedahşan, Kunduz ve civar kasaba halkları kendisine büyük teveccüh göstermiş, 1853 (H. 1269) yılına kadar bir Nakşî şeyhi olarak hizmette bulunmuştur.

¹ Bu şecere, Seyyid Süleyman Belhî hazretlerinin *Gıbtatü'l-Emân* adlı eserinin başına, Seyyid Burhâneddin Belhî tarafından yazılarak temhir edilmiştir. Bkz: Süleymaniye Kütüphanesi, *Yazma Bağışlar*, 1363.

² Seyyid Burhâneddin Belhî, *Defter-i Kuyûdât: Belhî Ailesine Ait Özel ve Resmî Yazışmalar*, Haz. A. Uzunlar ve A. Meral, (İstanbul: Revak Kitabevi, 2017), Türkçe Mektuplar ve Belgeler, 2; Farsça Mektuplar ve Belgeler, 33.

Kur'ân'da Ehlibeyt'in Nişâneleri

[İ'câzu'l-Kur'ân / Ecma'u'l-Fevâid]

Bismillâhirrahmânirrahîm.

*el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn ve's-salâtu ve's-selâmu
alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.*

[Hamd, âlemlerin Rabbi'ne; salât ve selâm
Hz. Muhammed'e, onun tüm âline ve ashâbına olsun.]

I. Nûrânî Harfler

Kur'ân'ın çeşitli îcazları vardır. Bu îcazlardan biri, onun acâyip sırlara delâlet eden harfleri ve kelimeleri ile ilgili olup, özellikle de sûrelerin başında geçen harflerde görülmektedir. Söz konusu harfler on dört tanedir ve “Nûrânî Harfler [Hurûf-ı Mukattaa]” diye isimlendirilirler. Bu harfler, tekrar olmaksızın terkip edildiklerinde, çok şaşırtıcı bir mânâ ifade ediyorlar: “*Sad-ri-elif-tı, ayn-lâm-ye, ha-kaf, nun-mim-sin-kef-he: Sırâtı Aliyyin hakka temessükühu. (Gerçekten sıkıca tutunulacak olan, Ali'nin yoludur.)*” Bir başka şekilde terkip edildiklerinde de şu mânâ çıkıyor: “*Nun-sad, ha-kef-ye-mim, kaf-elif-tı-ayn, lâm-sin-ri-he: Nassu Hakîmin kâti'un li-sırrıhi. (Hakîm'in nassı, onun sırrı için kesindir.)*” Fâtiha Sûresi'nde olmayan yedi harf ise, “*Sevâkıt-ı Fâtiha*” olarak adlandırılır ve bunların Fâtiha'da olmamalarının hikmeti ve sırları vardır.

1. Şeyh İbn Talha el-Halebî eş-Şâfiî'nin *ed-Dürri'l-Munazzam* adlı kitabında şöyle geçmektedir:

Rum meliki [Bizans kralı] Hirakl, Fâtiha'da olmayan harflerin sırlarını ve havâssını [niteliklerini] sormak üzere Ömer ibnü'l-Hattâb'a bir elçi gönderdi. Fakat elçiye bu sorunun cevabını Ali (a.s.) verdi. Rum melikinin elçisi, Ali'nin bu harflerin sırlarını bilmesine son derece üzüldü.

Allah buyuruyor ki: “*Şüphesiz biz Dâvud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik.*”⁴³ Bazı müfessirler bu âyetin tefsirinde şöyle söylüyorlar: “Bu *ilim*, ism-i âzamdır ve sûrelerin başında gelen harflerin terkibinden oluşur. Süleyman ibn Dâvud'un yüzüğünde de yazılıydı. Demir onunla Dâvud'un emrine verilmiş; cinler onunla Süleyman'a boyun eğmiş; yeryüzü onunla Hızır'ın önüne serilmiş; ledün ilmi onunla öğrenilmiş; Belkıs'ın tahtı onunla getirilmiş; İsa, kuşa onunla hayat vermiştir. Mûsâ'nın (a.s.) asâsı üzerinde ve Ali'nin (k.v.) kılıcı üzerinde de o yazılıydı.”

⁴³ Neml Sûresi, 27:15.

{8}

Mâide Sûresi, 5:67

“Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur.”

1. Sâlebî, [İmâm] Bâkır'dan ve İbn Abbâs'tan (r.a.) şöyle tahriç etmiştir:

Bu âyet, Ali ibn Ebî Tâlib hakkında nâzil olmuştur.

Hameveynî de Ebû Hureyre'den bu minvalde tahriç etmiştir.²⁰¹

2. Mâlikî *Fusûlü'l-Mühimme'*de Ebû Saîd el-Hudrî'den şöyle tahriç etmiştir:

Bu âyet, Ali hakkında Gadîr-i Hum'da nâzil oldu.

eş-Şeyh Muhyiddin en-Nûrî de bu şekilde nakletmiştir.²⁰²

Nebî (s.a.a.), Veda Haccı'ndan evvel Allah'ın hükümlerini ve şeriatlerini Müslümanlardan çekinmeden ve korkmadan insanlara tebliğ ediyordu. Sonra Allah, Veda Haccı sırasında *“Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et...”* âyetini indirdi ve Peygamber'i müphem bir şeyin tebliği için sert bir şekilde zorlayarak şöyle buyurdu: *“Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur.”*

Hadîs kitaplarında da meşhur bir şekilde geçen Gadîr-i Hum hutbesinde, Peygamber minber gibi bir şey yapmış ve Ali'nin elini tutarak şöyle buyurmuştur: *“Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım! Ona dost olana dost ol, ona düşman olana düşman ol.”*

²⁰¹ Sâlebî, *el-Keşf ve'l-Beyân*, c. 11, s. 437, 439.

²⁰² Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Mâlikî el-Mekkî İbnü's-Sabbâğ, *el-Fusûlü'l-Mühimme fî Ma'rifeti'l-Eimme*, Tahkik: Sâmi el-Ğureyrî, (Kum: Dâru'l-Hadîs, 1422), c. 1, s. 245.

“Rabbinden sana indirilen” Ali’nin insanlar üzerindeki velâyetidir. Allah’ın “Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur.” kelâmından da anlaşılıyor ki Peygamber (s.a.a.), ümmeti adına endişe etmiştir. Onlar câhiliyeden yeni çıktıkları için, Ali’nin velâyetini saklamış ve tebliğ etmeyi ertelemiştir. Allah Teâlâ, “Allah seni insanlardan korur.” diyerek, bu tebliğe mahsus olmak üzere Peygamber’ine (s.a.a.) vaadde bulunmuştur.

Burada korumadan kasıt, hayatta olduğu süre içinde onu insanların fitnesinden korumaktır, ölümden korumak değildir. Çünkü Allah buyuruyor ki: “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. O ölür veya öldürülürse topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi dönersiniz?”²⁰³ Ölüm ve öldürülme ifadelerinin iki ihtimal olarak sunulması ve başka bir şeyin değil de velâyetin güçlü ve sert bir şekilde teşviki gösteriyor ki, velâyet dinden bir umdedir. Bu yüzden Rasûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Size iki ağır emanet bırakıyorum. Onlara tutunursanız dalâlete düşmezsiniz: Allah’ın Kitâbı ve itretim olan Ehlibeyt’im. Bu ikisi, [Kevser] Havuzu’nda bana kavuşuncaya dek asla birbirlerinden ayrılmazlar.” [İmâm] Ali (a.s.) buyurmuştur ki: “Lâ ilâhe illallâh’ın şartları vardır. Ben ve zürriyetim, onun şartlarındanız.”

İtret’ten her birinin, kendi zamanında insanların en bilgilisi ve en muttakîsi olmasıyla bu kuvvetli teşvikin faydası görülmüş, Allah’ın ve Rasulü’nün kelâmının îcazı ortaya çıkmıştır.

²⁰³ Âl-i İmrân Sûresi, 3:144.

Kaynakça

Ahmed ibn Hanbel. *Kitâbu Fadâili's-Sahâbe*. Tahkik: Vasiyyullah ibn Muhammed Abbâs. (Mekke: Câmîatu Ümmü'l-Kurâ, 1983).

_____. *Müsned*. Tahkik: Muhammed Abdülkâdir Atâ. (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1971).

Ali ibn Ebî Tâlib. *Dîvânu Emîrû'l-Mü'minîn el-Îmâm Ali ibn Ebî Tâlib*. Tahkik: Abdülaziz el-Kerem. (y.y.y: y.y., 1988).

_____. *Nehcü'l-Belâğa*. Tahkik: Kays Behcet el-Attâr. (Kum: Müessesetü'r-Râfid li'l-Matbûât, 2010).

Âmedî, Abdülvâhid ibn Muhammed Temîmî. *Tasnîfü Gureri'l-Hikem ve Düreri'l-Kelim*. Tahkik: Mustafa ed-Dirâyetî. (Kum: Mektebü'l-İ'lâmî'l-İslâmî, 1987).

Âmilî, Muhammed ibnü'l-Hasen el-Hürr. *el-Fusûlü'l-Mühimme fi Usûli'l-Eimme (Tekmiletü'l-Vesâil)*. Tahkik: Muhammed ibn Muhammed el-Hüseyn el-Kâînî. (Kum: Müessesese-i Maârif-i İslâmî-i Îmâm Rızâ, 1418).

Bahrânî, Seyyid Hâşim. *Gâyetü'l-Merâm ve Hücetü'l-Hisâm fi Ta'yîni'l-Îmâm min Tarîki'l-Hâss ve'l-Âmm*. Tahkik: Seyyid Ali Âşur. (Lübnan: Müessesetü't-Târîhi'l-Arabî, 2001).

_____. *el-Burhân fi Tefsîri'l-Kur'ân*. (Tahran: Müessesetü'l-Ba'se, 1415).

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed ibn İsmail. *Sahîhu'l-Buhârî*, (Riyad: Dâru's-Selâm, 1997).

Bursevî, İsmail Hakkı. *Rûhu'l-Beyân*. (Y.y.y.: Dâru'l-Fikr, t.y.).

Cürcânî, Seyyid Şerîf Ali ibn Muhammed. *Şerhu'l-Mevâkıf*. Hâşiye: Abdülhakîm es-Siyâlkûtî ve Hasan Celebî ibn Muhammed Şâh el-Fenârî. (Kahire: Matbaatü's-Saâde, 1907).

Cüveynî, İbrahim ibn Muhammed el-Horasanî. *Ferâidü's-Simteyn fi Fadâili'l-Murtazâ ve'l-Betûl ve's-Sibteyn ve'l-Eimme min Zürriyyetihim aleyhimü's-selâm*. Tahkik: Muhammed Bâkır el-Mahmûdî. (Beyrut: Müessesetü'l-Mahmûdî, 1978).